



PREMIUM

Yvan Mullens en Walter Voorspoels bij één van de kunststof dieren in het oefenbos van Robin Hood Natuurschutters. © Klaas De Scheerder

Op bezoek bij 3D-boogschietclub Robin Hood, één van de snelst groeiende verenigingen van Ranst: “Met salonschutters kunnen we weinig doen”

Met een verdubbeling van het ledenaantal in 2023 is 3D-boogschietclub Robin Hood één van de snelst groeiende verenigingen in Ranst. HLN trok een zondagvoormiddag mee het bos in om op 3D-geprinte dieren te mikken. “Op echte dieren schieten met pijl en boog is in Vlaanderen verboden, maar dit geeft ook een jachtgevoel.”

Kristof De Cnodder 23-07-23, 14:54 Laatste update: 16:30

Het is eens wat anders dan padellen of postzegels verzamelen. Bij de Robin Hood Natuurschutters uit Ranst kan je boogschieten op kunststof dieren die uit een 3D-printer zijn gerold. Een niet-alledaagse bezigheid waarvan ondergetekende tot voor kort nog nooit had gehoord. Blijkbaar is er in heel Vlaanderen trouwens maar één boogschietclub waar men exclusief aan 3D-schieten doet.

In een klein bos op de grens van Ranst en Wommelgem maken Yvans Mullens en Walter Voorspoels van Robin Hood Natuurschutters uw reporter en fotograaf wegwijs in de wereld van het 3D-boogschieten. “Onze vereniging werd begin 2018 opgericht”, steekt voorzitter Yvan Mullens van wal. “De stichters waren lid van een klassieke boogschietclub. Maar daar werd vooral indoor geoefend, terwijl wij liever naar buiten trokken. Er is toch niks mooiers dan dat?”

John Rambo

Robin Hood Natuurschutters kon terecht op in een stuk bos dat toebehoort aan de ouders van één van de leden. Daar wordt elke zondagvoormiddag geschoten met pijl en boog. Men mikt daarbij op kunststof dieren die ‘verstopt’ zitten tussen het struikgewas. “Een belangrijke regel is dat er in het bos geen takken of planten mogen worden verwijderd”, pikt instructeur Walter Voorspoels in. “Dat maakt het jachtgevoel wat echter. Als je een vrije schietbaan hebt, wordt het natuurlijk makkelijker, maar da’s nu net niet de bedoeling.”

Wil je elke dag de HLN Avond nieuwsbrief van HLN ontvangen via e-mail?

Verstuur



Walter Voorspoels maakt zich klaar om aan te leggen. © Klaas De Scheider

Met zijn blote schouders, kaki kledij en dolk aan zijn broeksriem is Walter Voorspoels een soort van 'John Rambo-achtige' figuur, maar dan met pijl en boog. Walter doet al zestig jaar aan boogschieten en is niet het type man dat zich laat afschrikken door een spatje regen. "Dat hoort er al eens bij als je in open lucht gaat schieten. Wij zijn wel iets gewend", zegt Walter, terwijl er alsmaar regendruppels uit de hemel naar beneden vallen. "Mensen die alleen bij mooi weer komen, noemen we salonschutters. Daar kunnen we weinig mee doen. (*lacht*)"

Jongste lid is 6 jaar

Ondertussen legt voorzitter Yvan uit dat de populariteit van zijn vereniging in de lift zit: "Momenteel tellen we 43 leden. Vorig jaar waren we nog maar met 21. Via via leren de mensen ons kennen en zo groeien we gestaag verder. We hebben twee grote sterktes: het buiten zijn en het familiale karakter van de vereniging. We hebben geen eigen kantine, maar kaarten na de oefensessies altijd nog even gezellig na in open lucht. Er zijn ook gezinnen die met zijn allen komen schieten. We hebben ongeveer evenveel vrouwen als mannen in onze rangen en hebben leden van 6 tot 73 jaar."



Ook de 6-jarige Finn heeft de smaak van het 3D-boogschieten al te pakken. © Klaas De Scheerder

Het jongste lid, de 6-jarige Finn uit Rumst, is samen met zijn ouders aan het oefenen op het moment van ons bezoek. “Of ik iets kan raken? Soms wel, maar het is ook regelmatig ‘bijna’. Ik denk dat we hier nu voor de vijfde keer bezig zijn”, vertelt Finn. “Het was mijn idee om te gaan boogschieten en mama en papa doen mee. We vinden het allemaal heel tof.”

Dodo

In onze tocht door het Robin Hood-bos – om niet in het vizier van andere groepjes te komen, moet je altijd met de wijzers van de klok verder gaan en mag je nooit op je stappen terugkeren – komen we tal van kunststof beesten tegen. Zo wordt er onder meer geschoten op een everzwijn, een beer, een steenbok en zowaar zelfs op een (uitgestorven) dodo.



Eén van de doelwitten in het Robin Hood bos. © Klaas De Scheerder

“Op echte dieren jagen met pijl en boog is in Vlaanderen verboden”, benadrukt Walter Voorspoels. “In Wallonië is het onder bepaalde voorwaarden wél toegestaan. Maar als je daaraan waagt, moet je eigenlijk heel goed kunnen schieten. Als je een dier op een verkeerde plaats raakt met een pijl, zal het niet meteen sterven en veroorzaak je onnodig dierenleed. Dat zou niet mogen.”

Beginnersgeluk

Aan het einde van de rondleiding door het bos krijgt uw reporter - hoe kan het ook anders? - zelf een boog in zijn handen geduwd. Met wat beginnersgeluk belandt de eerste pijl in de poot van een nep-everzwijn. De tweede boort zich in de rug van het beestje. “Niet slecht”, knipoogt instructeur Walter. “Kom je volgende week terug?” Het aanbod is mooi, maar stoppen op een hoogtepunt lijkt toch de betere optie. Wie interesse heeft om zichzelf eens aan 3D-boogschieten te wagen, kan contact opnemen met de mensen van Robin Hood via de [clubwebsite](#).



Uw reporter krijgt enkele tips mee van instructeur Walter. © Klaas De Scheider



Voorzitter Yvan Mullens en instructeur Walter Voorspoels zijn twee van de drijvende krachten achter Robin Hood Natuurschutters. © Klaas De Scheider